

Winkels moeten in Huizen open op zondag!?

Het **CDA** is tegen een 24-uurs economie. **De zondag ziet het CDA als een dag van bezinning, ontmoeting en ontspanning.** Hierbij past geen verruiming van de wettelijke mogelijkheden tot openstelling van de winkels op zondag. Het **CDA** vindt ook dat we de kleine winkeliers en hun medewerkers, die niet op zondag willen werken, op dit punt moeten beschermen tegen de concurrentiedruk van de grotere winkelketens, die hier vaak minder problemen mee hebben.

Dorpsbelangen Huizen vindt dat de winkels in Huizen op zondag open mogen, maar het moet niet. Het winkelend publiek en de winkeliers moeten hier zelf wel behoefte aan hebben. **Dorpsbelangen Huizen** kan zich ook indenken, dat grote winkelketens zondags makkelijker aan personeel kunnen komen, dan de eenmanszaken. Maar, het kan wel gezellig zijn om bijvoorbeeld rond de feestdagen op zondag eens in eigen dorp te kunnen winkelen.

PvdA: Hoewel wij voorstander zijn van ruimere openstelling van winkels en horeca op zondag is het aan winkeliers en exploitanten zelf te bepalen of zij van deze mogelijkheid gebruik maken. Dit zal afhankelijk zijn van de mate waarin deze extra openstelling bijdraagt aan een goede bedrijfsvoering van de ondernemer en dus de behoefte van de klant. De **PvdA** wil echter niets opleggen en ook rekening houden met gevoelens over de zondagsrust in de Huizer samenleving.

ChristenUnie: Zondagsrust is een gave, geen beperking. Ook veel mensen die niet naar de kerk gaan vinden het prettig een collectief rustmoment te hebben. Door dwingende arbeid- en huurcontracten is de gesuggereerde keuzevrijheid een illusie. Ook ondernemers moeten de ruimte hebben tijd te besteden aan kerk en gezin. Bovendien is het slecht voor de kleine middenstand, die een extra openingsdag met moeite kan realiseren en laten renderen. Deze bedrijven zijn nodig voor een levendig centrum.

GroenLinks: Winkeliers moeten zelf kunnen bepalen of ze op zondag open zijn. Nu verbiedt de gemeente dat. En dat is niet verstandig. De gemeente wil toeristen naar Huizen lokken, dan moet er wel wat te beleven zijn. Dat geldt vooral voor het Nautisch kwartier bij de Oude Haven. Als daar straks alles dicht moet blijven op zondag, zullen er weinig bezoekers komen en zal het voor ondernemers niet aantrekkelijk zijn om zich daar te vestigen.

SGP: Voor het goed kunnen presteren is een goede afstemming tussen de Bijbelse principes van rust en arbeid een vereiste. Uitgangspunt van beleid voor de SGP is het vierde gebod van de Tien Geboden, waarin staat dat de zondag de rustdag is. Binnen dat beleid is er **geen ruimte voor openstelling van winkels op de zondag.** Zondagopenstelling gaat verder ten koste van zelfstandige winkeliers en winkelpersoneel. Iedere euro wordt nog steeds maar 1x uitgegeven.

D66: D66 wil dat Huizen levendiger en gezelliger wordt voor bezoekers en de eigen inwoners - **OOK OP ZONDAG!** Een beperkte openstelling van de winkels op zondag (bijvoorbeeld: iedere eerste of laatste zondag van de maand van 12.00 tot 17.00 uur) kan daartoe bijdragen. In goed overleg met de ondernemers kan een proefperiode van een jaar afgesproken worden. Daarna moet de proef dan geëvalueerd worden.

De stelling is te absoluut. **Leefbaar Huizen is geen principiële tegenstander van winkelsluiting op zondag.** Maar het moet de vrijheid van de winkelier blijven. Op dit moment is het al mogelijk dat winkels op zondag open kunnen. Maar de Huizense winkeliers hebben hier schijnbaar geen behoefte aan. Het is een misverstand dat het in Huizen verboden is om op zondag iets te doen. Wij vinden dat wanneer er een activiteit in het centrum zou zijn op zondag er zeker rekening moet worden gehouden met de kerkgangers. Met andere woorden rekening houden met elkaar.

VVD: Ondernemers en inwoners zijn zelf volwassen genoeg om te bepalen of er behoefte bestaat aan een winkelopenstelling op zondag. **Als ondernemers hun winkels op zondag willen openstellen voor het winkelend publiek, dan moet de gemeente dit niet tegenhouden.** Dat is onnodige betutteling.